



43. ÅRGANG | NO 1 | 2024/2025

SOGNET

DECEMBER - FEBRUAR

INDHOLD

Den fjerde vismand	2
Nyt fra menighedsrådet	4
1. søndag i advent	4
De ni læsninger	5
Syng julen ind	5
Julegudstjenester	6
Kyndelmisse	7
Morgensang i sognehuset	7
Babysalmesang	8
Syng i Børnekor eller Spirekor	9
Sogneindsamling 2025	9
Sjælesogn på nettet	10
Sådan gør man ved...	11
Gudstjenester	12

TILSTED SOGN

www.tilstedkirke.dk

DEN FJERDE VISMAND

Med til vores julefortælling hører fortællingen om De tre vise mænd, som kommer til Betlehem for at se, hvad der er under den særlige stjerne, som viste sig julenat. De bringer Jesusbarnet kostbare gaver og tilbeder barnet, inden de drager hjem og sikkert fortæller til hvem de møder, hvad de har set og hvad de har hørt.

Henry van Dyke digter videre om at der var en fjerde vismand. Artaban hed han. Han var høj og mørk og med funkende øjne. Over en tunika af hvid silke bar han en kåbe af ren, hvid uld. Det var de hellige tre kongers dragt. En december aften sagde han: »Mine venner holder vagt ved det gamle tempel i Babylon. Hvis den forventede stjerne viser sig på himlen, vil de vente på mig i ti dage. Sammen vil vi så drage mod Jerusalem for at tilbede Israels nyfødte konge. Jeg har solgt alle mine ejendele og købt tre juveler – en safir, en rubin og en diamant. Dem bringer jeg som gave til kongen.«

Da Artaban den aften kiggede på den østlige himmel, fødte natten en stjerne. "Dette er tegnet," sagde han. »Kongen kommer, jeg vil drage ham i møde.« Ved aftenstid på den tiende dag var Artaban kun tre timers ridt fra det gamle tempel, hvor han skulle træffe sine venner. Pludselig stod hans hest stille foran en bylt på vejen. I det svage stjernesvær kunne han se omridset af en liggende mand, der gispede af udmattelse. Artaban var bange. Skulle han spilde tiden på dette døende menneske? Havde denne fremmede krav på hans medlidenhed og hjælp? De vise mænd ville drage videre uden ham. Skulle han sætte alt det på spil for en enkelt god

gernings skyld? »Sandhedens og godhedens Gud,« bad han. »Led mig ad fromhedens sti og visdommens vej, som kun du kender!« Så steg han af hesten og hjalp manden i flere timer. Endelig genvandt den fremmede kræfterne og hviskede til Artaban: »Jeg er jøde. Vor profet har sagt, at den konge, du søger, ikke skal fødes i Jerusalem, men i Betlehem. Må Herren føre dig dertil med fred. Andet har jeg ikke at give til tak for al din medfølelse!«

Nu var det langt over midnat, og de tre vise mænd var draget afsted uden Artaban. Fortvivlet skjulte han sit ansigt i sine hænder. »Jeg må sælge safiren og købe en kamelkaravane og forsyninger til rejsen!«

Artaban kom til Betlehem tre dage efter, at de tre vise mænd havde forladt byen. Han gik ind i en hytte, hvor døren stod åben. Her sad en ung moder. Hun fortalte, at Josef fra Nazaret i nat var flygtet med Maria og det lille Jesusbarn. Da lød der med ét larm og skrig udenfor: »Soldaterne kommer! Soldaterne dræber vore børn!« Den unge mor gemte sig rædselsslagen i hyttens mørkeste krog med sit barn. Artaban stillede sig i døråbningen og så soldaterne storme gennem gaderne med blodige sværd. Da en høvedsmand kom hen til ham, sagde Artaban med svag stemmeføring: »Jeg er alene her og venter kun på at forære denne rubin til en høvedsmand, der vil lade mig være i fred!« Soldaterne drog videre. Artaban vendte ansigtet mod øst og bad: »Tilgiv mig, sandhedens Gud. Nu er to af mine gaver borte. Bliver jeg nogen sinde værdig til at møde kongen.« Men den unge moder græd af lykke og sagde: »Du har reddet mit barns liv. Herren velsigne dig og bevare dig.«

DEN FJERDE VISMAND



Artaban, den fjerde vismand, rejste nu fra land til land for at finde kongen og tilbede ham. Han fandt ingen at tilbede i denne verden, men fandt mange at hjælpe. Han gav de sultne mad, de nøgne klæder, han hjalp de syge og trøstede de fangne. Således gik der treogtredive år.

Til sidst nåede han udslidt og dødtræt til Jerusalem. Menneskemængden var ophidset og nervøs. »Har du ikke hørt, hvad der er sket?« spurgte man Artaban. »De korsfæster Jesus fra Nazaret i dag, ham der siger, han er Guds søn og jødernes konge!« Artaban blev urolig, men han tænkte: Jeg er kommet i rette tid til at løskøbe kongen med min diamant! I det samme kom nogle soldater slæbende med en ung pige. Hun rev sig løs fra dem kastede og råbte »Frels mig! Jeg skal sælges som slave.« Var dette hans store chance, eller var det hans sidste fristelse? To gange før var hans gave til Gud gået til mennesker. Artaban tog sin diamant og lagde den i pigens hånd. »Her er din løsesum,« sagde

han. »Den skulle kongen have haft!« I det øjeblik rystede et vældigt jordskælv Jerusalem, og himlen formørkedes. En tung sten ramte gamle Artaban i tindingen. Pigen bøjede sig over ham. Hun syntes, hun hørte en røst i mørket. Artabans læber bevægede sig: »Nej, nej, Herre. Hvornår så jeg dig sulten og gav dig mad? Eller tørstig og gav dig at drikke? Hvornår så jeg dig fremmed og bød dig ind? Eller nøgen og klædte dig? Hvornår så jeg dig syg og i fængsel og kom dig til hjælp? - I treogtredive år har jeg søgt dig; men jeg har aldrig set dit ansigt eller tjent dig, konge!« Da Artaban tav, var det igen som om der lød en røst i mørket. Det var som om en blid stemme sagde: »Hvad du har gjort imod en af mine mindste, har du gjort imod mig!« En forundret glæde lyste over Artabans ansigt, som når dagen bryder frem bag bjergene. Rejsen var endt. Hans gaver var modtaget. Han havde fulgt stjernen og fundet kongen.

Lisbeth Damgren

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I Tilsted tror jeg roligt vi kan kalde 1. søndag i advent for store skiftedag. Her afløser det nye menighedsråd det gamle og i Tilsted sogn er der 5 nye, der indtræder i rådet. Vi har været så heldige, at vi den aften, vi have valg til menighedsråd, fik alle poster besat plus to suppleanter.

Jeg syntes, der er grund til at sige tillykke med valget til de nye medlemmer og suppleanter og byde dem velkommen i menighedsrådet. Vi håber på et rigtig godt samarbejde.

Men vi skal også farvel til menighedsrådsmedlemmer: Tommy, Heidi, Bo og Ole har alle valgt at stoppe i rådet. Godt nok hedder det nyt fra menighedsrådet og ikke nyt fra mig, men jeg vil alligevel gerne benytte lejligheden, til at sige en meget stor tak til jer. Både for jeres store indsats i menighedsrådet, men også for nogle meget gode og hyggelige møder i rådet. Jeg har sat meget stor pris på vores samarbejde.

Med venlig hilsen Jan Bang Madsen

Medlemmer af menighedsrådet fra 1. søndag i advent 2024:
Klaus Brostrøm, Erik Magnus Sejersbøl, Kirsten Nielsen, Bent Riis,
Sally Thorning Enevoldsen, Jan Bang Madsen.

Stedfortrædere: Paul Jørgensen, Ilse Haugård.

1. SØNDAG I ADVENT

SØNDAG D. 1. DECEMBER 10.30

Vi tager hul på et nyt kirkeår og forberedelserne til jul begynder.

Ved gudstjenesten tænder vi det første lys i kirkens adventskrans, synger adventssalmer og hører om Guds søn, der kommer til os. Kirkens Børnekor medvirker.

Efter gudstjenesten tændes juletræet udenfor.



DE NI LÆSNINGER

SØNDAG D. 15. DECEMBER KL. 15.00
TILSTED KIRKE

De ni læsninger er oprindeligt en engelsk tradition, der går tilbage til julen 1880 og senere har spredt sig til kirker i hele verden; en forberedelsesgudstjeneste til julen.

De ni læsninger er en musikalsk gudstjenesteform, hvor ni udvalgte tekster fra Biblen læses op af præsten eller medlemmer af menigheden, vekslende med fællessang, korsang og forskellige former for musikfremførelse.

Bibelteksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet, til profetier om frelsen, som skal komme, og slutter med juleevangeliernes beretning om frelserens fødsel.

Læsningerne vil i Tilsted Kirke blive varetaget af en af kirkens præster, provst Lisbeth Damgren.



Imellem læsningerne vil der være fællessang, korsang ved Tilsted kirkes Børnekor, solosang ved Linda Gravesen og Kirsten Humlum, der er kirkesangere ved Tilsted kirke – alt sammen akkompagneret af kirkens organist, Annette Boch Pedersen.

Vel mødt til alle

SYNG JULEN IND

TORSDAG D. 19. DECEMBER
KL. 17.00 I TILSTED KIRKE


Tilsted Kirkes Børnekor og Spirekor inviterer til Julesang med engleklang og fællessang.

Korene vil synge de advents – og julesange, som de har øvet sig på her til jul, og derudover skal vi alle synge nogle af vores kæreste julesange sammen... både fra salmebogen og højskolebogen – og nyde fællesskabet og en stemningsfuld lille time op til jul.

Alle er velkommen – og der er fri entré.



JULEGUDSTJENESTER



Onsdag d. 18. december kl. 9.30
Dagplejen

Torsdag d. 19. december kl. 10.15
Børnehaven Kathøj

Fredag d. 20. december kl. 8.15 og kl. 9.00
Tilsted Skole

Juleaften d. 24. december kl. 13.30 og kl. 15.00
Børnekoret medvirker.

Juledag d. 25. december kl. 10.30
Gitte Gonge medvirker på trompet.

Anden juledag 26. december kl. 10.30
i Sjørring Kirke

Fælles 2. juledags gudstjeneste for
Sjørring-Skjoldborg pastorat og
Tilsted pastorat i Sjørring Kirke
Prædikant Anders Egon Møller.

KYNDELMISSE

SØNDAG D. 2. FEBRUAR KL. 17.00

Først i februar har vi kyndelmisse. Man kalder også dagen for »Kjørmes Knud«. Dagen skal minde om, at halvdelen af vinteren er gået.

I den katolske kirke er kyndelmisse tid for lysgudstjeneste. Her i Tilsted fejrer vi kyndelmisse med en gudstjeneste, der handler om mørke og lys, fordi vi der midt vinter går fra den mørke tid til den lyse tid.

Børnekoret medvirker ved gudstjenesten, og der vil være ekstra musik.

Efter gudstjenesten vil der være suppe at varme sig på i Sognehuset. Der betales kr. 30 for suppe.

Alle er velkomne.



MORGENSANG I TILSTED SOGNEHUS

Første tirsdag i måneden kl. 10.00-11.30

Det foregår i Tilsted Sognehus med højskolesangbøger og vand på bordene.

Det er også en mulighed for at mødes og at få en god snak, for under morgensangen nydes kaffe, te og brød; stillet an af lokale frivillige.

Kom og vær med til en formiddag med inspirerende sang og samtale i godt selskab, vi kan være mange flere – og du kan også vælge sange!

Kaffe/ the og brød koster 20 kr. - og der er ingen tilmelding.

Alle er velkomne!

Organist Annette Boch Pedersen



Morgensang i Sognehuset

kl. 10.00-11.30:

Tirsdag d. 3. december: *Julesang*

Tirsdag d. 7. januar: *Nytår*

Tirsdag d. 4. februar: *Vintersang*

BABYSALMESANG



Babysalmesang er nærvær mellem mor/far og barn i kirkens rum; hvor vi synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet. Babysalmesang er for babyer imellem 2 og 9 måneder.

Babyer er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.

Vi inviterer til Babysalmesang om torsdagen fra kl. 10.30 - næste hold i

Tilsted Kirke begynder **torsdag d. 27. marts.**

Man er velkommen i Sjørring Kirke, hvor Annette starter et hold **d. 23. januar.**

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe/te. Medbring gerne et lille tæppe som din baby kan ligge på. Tilbuddet er gratis.

Tilmelding: organist Annette Boch Pedersen, på en sms til tlf. 2196 4448 eller mail: annetteboch@gmail.com

De bedste hilsener fra din kirke samt organist Annette Boch Pedersen.

SYNG I BØRNEKOR ELLER SPIREKOR

Vi er et kreativt musikalsk læringsmiljø hvor børn også har mulighed for at knytte venskaber på tværs af alder.

Det er gratis at deltage i korene; – og i Børnekoret er der mulighed for at tjene penge, når korsangerne medvirker ved forskellige guds-tjenester i Tilsted Kirke.

BØRNEKORET

Børnekoret er for: 4.-5. og 6. klasse.
Vi øver hver **torsdag kl. 13.55-15.00** i Tilsted Sognehus, Silstrupvej 28

SPIREKORET

Spirekoret er for: 1.-2., 3. klasse.
Vi øver hver **torsdag lige efter skoletid kl. 13.05-13.35** i musiklokalet, Tilsted Skole



Vi har sunget til Høstgudstjeneste og BUSK i denne sæson, og Børnekoret har været på korweekend – en tradition vi har taget op igen.

Vi skal synge 1. søndag i advent og Børnekoret deltager i De ni læsninger i år. Vi synger julen ind d. 19. december, hvor korene får lov at fylde – og vise, hvad de har sunget og lært her op til jul.

Børnekoret synger med juleaften – inden juleferien.

Næste år skal begge kor medvirke og festligholde fastelavn.

Har du lyst til at være med i et af korene? Kontakt Annette eller kik ind... Du er altid velkommen.

Med venlig hilsen

Organist Annette Boch Pedersen

mail: annetteboch@gmail.com

tlf. 2196 4448

SOGNEINDSAMLING 2025

**SÆT X
I KALENDEREN
9. marts 2025**

Gå en rute og vær med til at gøre en forskel. Folkekirkens Nødhjælp hjælper blandt verdens allerfattigste og mest trængte. Mere info i det næste kirkeblad.



SJÆLESORG.NU

SJÆLESORG
- PÅ NETTET

Indtast dit søgeord her

SJÆLESORG
- OMSORG FOR SJÆLE

CHATTEN ER LUKKET

Åbningstider:
Mandag - torsdag
kl. 13.30 - 17.00 & 19.00 - 22.30
OBS! Tirsdag er chatten også å
kl. 9.00-12.30
Til info:
Sådan gør du!

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirke­kens digitale online-tjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger.

Sjælesorg på Nettet er mobilt i den for­stand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu og chatte med en præst alle vegne fra.

Man skal ikke bestille tid, men blot logge sig ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt. Både unge, midaldrende og ældre mennesker har delt deres tanker og følelser, sorger og bekymringer i en anonym, fortrolig chatsamtale med en af præsterne på sjælesorg.nu

Sjælesorgssamtalerne er fortrolige og anonyme samtaler.

Tanken bag er at skabe et fordomsfrit rum, hvor unge som ældre kan dele eksistentielle dilemmaer eller svære emner med en præst.

Der føres ikke journal.

Pernille Hornum, der er præst og leder af Sjælesorg på Nettet fortæller:

»Vi har med Sjælesorg på Nettet skabt et rum, hvor både unge og alle andre kan være sig selv og åbne op uden at være bange for at blive dømt af nogen. Det er gratis og du behøver ikke være medlem af folkekirken – det er for alle«

Se åbningstider på hjemmesiden:
www.sjaelesorg.nu

SÅDAN GØR MAN VED...

Borgere bedes anmelde navngivning, navneændring og faderskab via www.borger.dk

FØDSEL anmeldes af jordemor. Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de indenfor de første 28 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i Familieretshuset.

NAVNGIVNING

Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb. Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen. Forældrene/den af forældrene, som har forældremyndigheden, sørger for at det sker. Navngivning eller navneændring sker ved anmeldelse via www.borger.dk – en liste med godkendte fornavne findes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk

DÅB

Dåb aftales ved, at forældre kontakter en af sognepræsterne. Inden dåben har forældrene en samtale med præsten. Dåben kan finde sted

også selvom barnet er navngivet og mere end ½ år gammelt.

VIELSE

Kirkelig vielse aftales med sognepræsten gerne i god tid forinden, det samme med kirkelig velsignelse. Før vielsen har brudeparret en samtale med præsten. For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af Folkekirken, og der skal være tilknytning til sognet. Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring. Dette sker ved henvendelse til bopælskommunen via www.borger.dk – kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest, som afleveres til præsten.

DØDSFALD

Bedemanden kontaktes. Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes bopæls sogn, senest to dage efter dødsfaldet og anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden hjælper med det. Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med præsten. De nærmeste pårørende holder en samtale med præsten.

VIDEN OM...

Sognepræst og provst Lisbeth Damgren

Silstrupvej 34, Tilsted

Tlf. 2180 1750 / e-mail: LDH@km.dk

Mandag fredag

Præst Helle Sommer Kjærgaard

Tlf.: 2138 8665 / e-mail: hsk@km.dk

Mandag fredag

Organist Annette Boch Pedersen

Tlf. 2196 4448 / e-mail: annetteboch@gmail.com

Kirkesanger Kirsten Humlum, tlf. 2112 1031 og

Linda Gravesen, tlf. 4219 2813.

Graver Peter Thorhauge, tlf. 2461 9480

Gravermedhjælper Kurt Michael Jensen, tlf. 2461 9480

e-mail: graver/medhjælper:tilstedkirkegaard@gmail.com

Kirkens personale har fredag om mandagen

Menighedsrådet

Formand: Klaus Brostrøm

Tlf. 2724 5002

Næstformand/bygningskyndig:

Erik Magnus Sejersbøl

Kirkeværge: Bent Riis

Kasserer: Sally Thorning Enevoldsen

Sekretær: Jan Bang Madsen

Kontaktperson: Kirsten Nielsen

Sognet redigeres af kommunikationsudvalget

Jan Bang Madsen og Helle Sommer

WWW.TILSTEDKIRKE.DK

GUDSTJENESTER

DATO KL.

DECEMBER

01. 1.s.i advent	LD	1-2-3	10.30
08. 2.s.i advent	HSK		09.00
15. 3.s.i advent	LD	2-4	15.00
19. Julekoncert		9	17.00
22. 4.s.i advent	AEM		09.00
24. Juleaften	LD	2	13.30/15.00
25. Juledag	LD	8	10.30
26. 2. Juledag	AEM	fælles 5	10.30
29. Julesøndag	HSK		10.30

JANUAR

01. Nytårsdag	HSK	6	15.00
05. H.3.K. S.	LD		10.30
12. 1.s.e.h.3.k	HSK		10.30
19. 2.s.e.h.3. k.	LD		10.30
26. 3.s.e.h.3.k.	HSK		10.30

DATO KL.

FEBRUAR

02. 4.s.e.h.3.k.	LD	2-7-8	17.00
09. S.s.e.h.3.k.	HSK		09.00
16. Septuagesima	HSK		10.30
23. Seksagesima	LD		10.30

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45

24. december	HSK
8. januar	HSK
22. januar	IH
5. februar	LD
19. februar	HSK
5. marts	HSK
19. marts	LD

LD = Lisbeth Damgren / HSK = Helle Sommer / IH = Inger Hørring / AEM = Anders Egon Møller

ARRANGEMENTER

Gudstjenester med et tal betyder at der sker noget særligt.

- | | |
|---|---|
| 1: Familiegudstjeneste | 6: Nytårgudstjeneste med kransekage/
champagne |
| 2: Børnekoret deltager | 7: Kyndelmisse, suppe i Sognehuset |
| 3: Juletræet tændes udenfor | 8: Ekstra musik |
| 4: Ni læsninger | 9: Syng Julen ind med Børnekor og
Spirekor torsdag 19/12 kl. 17.00 |
| 5: Fællesgudstjeneste i Sjørring Kirke
kl. 10.30 | |

KIRKEBIL

Sognets beboere kan bestille kirkebil til gudstjenester i Tilsted Kirke. Henvendelse til Thisted Taxa, tlf. 9792 0422 senest dagen før kl. 12. Brugeren betaler 10 kr.

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET indleveres til Helle Sommer på e-mail: hsk@km.dk - tlf. 2138 8665 senest 4. februar 2025.