



37. ÅRGANG | NO 4 | 2019

# SOGNET

SEPTEMBER - NOVEMBER

## INDHOLD

Til menigheden i Tilsted Sogn	2
Mariann Ambys 25 års virke i Tilsted	2
Nyt fra menighedsrådet	4
At høste frugt til krop og sjæl	5
Babysalmesang	6
Børnekoret	6
Konfirmander og minikonfirmander	7
Arrangementer	7-10
Siden sidst	10
Sjælesorg.nu	10
Sådan gør man ved...	11
Gudstjenester	12

## TILSTED SOGN

[www.tilstedkirke.dk](http://www.tilstedkirke.dk)

## TIL MENIGHEDEN I TILSTED SOGN

Tak for en dejlig jubilæumsfest i Tilsted Præstegård søndag den 16. juni. Tak til de mange fremmødte i anledning af mit 25-års jubilæum som sognepræst, og tak for hilsner og gaver, som er sendt eller afleveret til mig, - både på selve dagen, og i dagene før og efter.

Leif og jeg havde den glæde, at vores tre drenge, som er vokset op i præstegården, også var med til at fejre dagen i de rammer, som har været rammerne omkring deres barndom og opvækst i Tilsted. Dagen blev for mig og min familie en festdag og samtidig den bedste afslutning for mit præstevirke i sognet gennem mange år.

Jeg valgte at benytte jubilæumsfestdagen til at meddele, at jeg nu går på pen-

sion. Kirkeministeriet har bevilget mig afsked med pension fra udgangen af juli måned 2019. Det er helt efter eget ønske, efter at jeg de seneste par år har forsøgt at komme tilbage til arbejdet på trods af den kroniske kræftsygdom, som ramte mig i august 2017. Det er lykkedes for mig at komme tilbage til det mere administrative provstearbejde, men jeg har erkendt, at med sygdom som følgesvend, så magter jeg ikke at fungere som sognepræst med alt, hvad det indebærer. Min sygdom er i ro i øjeblikket, men behandlingen giver mig nogle begrænsninger i min hverdag, så derfor har jeg truffet beslutningen om at slutte arbejdslivet.



Mariann Amby ved jubilæum den 16. juni

## TIL MENIGHEDEN I TILSTED SOGN



Familien Amby foran præstegården, som Mariann og Leif Amby fraflyttede i oktober 2018.  
Fra venstre: Steffen, Leif, Mariann, Nikolaj og Morten Amby

Så hvorfor ikke slutte med en fest? Det er i hvert fald min beslutning, og jeg vil gerne takke for de mange år, jeg fik lov til at være jeres præst i glæde og i sorg, på søndage og i hverdage, i kirke og konfirmandlokale, på Dragsbækcenter, i spejderhus, i skole- og børnehave- og dagplejesammenhænge og rundt omkring i de små hjem, hvor jeg har mødt jer, når familiernes mærkedage skulle planlægges og markeres ved en gudstjeneste i Tilsted Kirke.

Tak for mange års samarbejde med skiftende menighedsråd i Tilsted Sogn gennem de 25 år. Tak til Tilsted kirkes ansatte, både tidligere og nuværende for det gode

samarbejde og for den lydhørhed og det engagement I har vist, når vi sammen skulle drøfte og planlægge dagligdagen i og omkring kirken og sognet.

Fra en ny adresse, tæt på Tilsted, vil Leif og jeg fortsat med glæde deltage i menighedslivet omkring Tilsted kirke og følge udviklingen i Tilsted Sogn. Vi ønsker kirken og sognet og menigheden alt godt, Guds fred og velsignelse i fremtiden.

»Gud give os lykke og gode råd,  
sin nådes lys os tilsende.«

Mariann Amby

## MARIANN AMBYS 25 ÅRS VIRKE I TILSTED

25 års virke samme sted – fra 1994 til nu – er sandelig værd at fejre, men det er det i endnu højere grad på grund af den måde, du, Mariann, har været på i dit virke.

For du er højt respekteret og meget velldt i den store menighed, i de skiftende menighedsråd og blandt personalet. Du har i alle forhold udvist stor kompetence og samtidig forståelse for dem, du har arbejdet med. At man er glad for dit virke, hører man fra mange sider, og det kan du være stolt af.

Du har været til stor støtte for de forskellige menighedsråd, hvilket jeg kan skrive under på for de to, jeg har siddet i. Din baggrundsviden og faglige viden er stor, og det er derfor heller ikke overraskende, at du blev provst, men samtidig forblev du en rigtigt god sognepræst for os. Du er et stort omdrejningspunkt for Tilsted kirke og dens menighed.

Så der er mange yderst tilfredse kirkegængere, konfirmander, minikonfirmander, m.fl., og folk med problemer, som er kommet til dig for at få råd og hjælp, og du kan være tilfreds med det, du har bidraget med.

Du blev desværre ramt af sygdom, og det må have været hårdt for dig og familien, men vi beder for dig og tror på, som du skriver i kirkebladet, at den Gud, som skabte os og gav os livet, holder hånden over os, uanset hvad der sker.

Tillykke med jubilæet og tak til dig for dit præstevirke i Tilsted sogn gennem 25 år.

*Med dette uddrag af Klaus Brostrøms tale d. 16. juni ved fejring af Mariann Ambys 25 års jubilæum, ønsker Tilsted Menighedsråd at takke Mariann for tiden som sognepræst i Tilsted.*

*Jens Ole Andersen*

## NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirken er i god stand. Ved provstesynet i juni blev vi opmærksom på, at et par spær var angrebet af borebiller og en plan for at stoppe angrebet blev aftalt. Udvendigt skal et par fuger repareres. Efter renoveringen af kirken er vi nu blevet fri for rødalger og fugt i koret.

Ombygningen af præsteboligen på Silstrupvej forventes igangsat sidst på året eller først i det nye år. På menighedsrådsmødet i august behandlede vi et forslag fra en arkitekt, og der skal nu udarbejdes en procesbeskrivelse, som efter godkendelse i provstiudvalget munder ud i en licitation.

Ting tager tid, men vi gør hvad vi kan for at have en attraktiv præstebolig klar til en ny sognepræst.

Hjemmesiden [www.tilstedkirke.dk](http://www.tilstedkirke.dk) skifter henover efteråret udseende og form. Vi har valgt at benytte en anden platform til hjemmesiden – adressen er den samme – men ved at gøre en del af arbejdet med design og indhold selv, kan vi spare en del penge ved ikke at benytte den nuværende church desk. Vi prøver selvfølgelig på at gøre den nye hjemmeside overskuelig og brugervenlig.

## AT HØSTE FRUGT TIL KROP OG SJÆL

Nu er det høsttid, og sommeren er ved at gå på hæld.

Den sommer, som vi har haft i år har været så anderledes end sidste år, fordi vi år har haft skiftevis solskin og regn igennem månederne. Det har været en rigtig dansk sommer, lunefuld og dejlig, smuk og overraskende og frugtbar!

Den regn, som er kommet indimellem har gjort at planterne er vokset godt, alting er så grønt. Jordbærsæsonen var både god og lang. Nu er det efterårshindbær, der giver bær, samt brombær, blåbær og hvad man kan finde ude i naturen af dejlige små søde vitaminrige bær.

Når jeg plukker bær i min have eller ude i naturen, så har jeg ofte den følelse af rigdom, hvor et bær næsten kan være et lille billede på den Guds nåde, som dagligt drypper ned i min skål.

Så forsøger jeg at minde mig selv om, at også om vinteren drypper samme nåde ned i min skål, selvom jeg ikke sidder ude i solskinnet og samler hindbær på buskene.

For det er altid let at være taknemlig om sommeren. Hvor vi høster så meget godt.

Men når efteråret kommer, må vi alle samle alle sommerens vitaminer indenbords i vort sind og tage dem med også ind i de mere jævne vinterdage, som vil komme, med storm og kulde. Om nogle måneder.

De overskydende hindbær putter jeg i fryseren og når vi så tager en pose frem indimellem til marmelade eller

andet, så får vi sommersmagen frem mellem tænderne og bliver mindet om at alt det, vi fik igennem sommeren stadig er her.

De små bløde bær, som næsten smelter på tungen, bringer bud om, hvor stor skaberen er. Hvor mange smagsvarianter og hvor megen farve, der er drysset ud over vor jord. Hvor rig mulden er, og hvor meget den kan frembringe.

At alt kan forandres i løbet af nogle få år, afhængig af, hvad vi planter eller sår.

Da vi flyttede her til vores hus på Salling, var der ikke en eneste blomst på grunden, - og nu er det en have med alt, hvad hjertet begærer. Så lidt der skal til, for at naturen forandrer sig og fuglene flytter ind, når der er et fuglebad med lidt vand og lidt forskelligt at nippe af. Og jeg har en stor sommerfuglebusk, som virkelig har levet op til sit navn: sommerfuglene har flakset omkring den i måneder.

Jeg tager billeder af det, for at gemme det til eventuelle vinterdage, hvor man helt har glemt synet af frugtbarheden.

Både vor krop og vor sjæl er blevet næret af alt dette og når høstgudstjernen kommer, fejrer vi at endnu en sommer og høst ser ud til at lykkes og at der er mad på bordet og saft på kanden. Og noget i fryseren.

Og det er alt sammen en gave, som vi sammen kan glæde os over.

*Anna-Marie Sloth*

## BABYSALMESANG



Der er et tilbud om babysalmesang i Tilsted kirke her i efteråret.

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor eller far og barn i kirken rum, hvor vi synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet. Børn i alderen 2-8 måneder er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.

Derfor inviterer vi til babysalmesang i Tilsted kirke hver torsdag fra kl. 10.30 til 11.30; med start torsdag d. 24. oktober og syv torsdage frem.

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe eller te og lidt tid til at sludre sammen inden vi går hjem. Medbring gerne et lille tæppe som barnet kan ligge på.

Hvis man en dag er forhindret er det fint, hvis man lige sender en sms om det.

*Bedste hilsner fra din kirke og organist  
Annette Boch Pedersen*

Tilbuddet er gratis og tilmelding sker hos Annette Boch Pedersen, tlf. 2196 4448 eller mail: annetteboch@gmail.com

Ps. Næste hold starter i Sjørring kirke torsdag d. 23/1 2020 og derefter i Tilsted kirke d. 16/4 2020.

## SYNG I TILSTED KIRKES KOR

Vi er et kreativt musikalsk læringsmiljø hvor børn har mulighed for at knytte venskaber på tværs af alder. Det er gratis at deltage i korene - og der er mulighed for at tjene penge, når korsangerne medvirker ved forskellige tjenester i Tilsted kirke.

I denne sæson har vi delt os i Børnekor og Spirekor, så vi kan gå til kor lige efter skole, og i børnekoret er der også plads til dem, der nu går på Tingstrup Skole.

*Børnekor* er for 4. klasse- og op. Vi øver hver torsdag kl. 14.40-16.00.

*Spirekor* er for 2.-3. klasse. Vi øver hver torsdag kl. 13.55-14.35

Begge kor øver i konfirmandlokalet i præstegården, Silstrupvej 34.

Kirsten bager kage til os én gang i måneden – ren hygge, og vores korleder hedder Annette. Hun er organist i Tilsted kirke, og hun er også korleder for Nordvestjysk Pigechor. Annette sørger for at vi bliver dygtige.

Nogle af de største kan høres til musikgudstjenesten d. 8/9, og resten medvirker ved høstgudstjenesten d. 22/9 og stjernestunden d. 3/10.

Har du lyst til at være med i koret? Så kontakt Annette...

*Med venlig hilsen  
Annette Boch Pedersen  
annetteboch@gmail.com  
eller mobil: 2196 4448*

## KONFIRMANDER

Der er konfirmation i Tilsted Kirke Bededag d. 8. maj 2020, og konfirmanderne begynder konfirmationsforberedelse tirsdag d. 22. oktober kl. 8 i Tilsted præstegård.

Søndag d. 17. november kl. 15 står konfirmanderne for gudstjenesten og efterfølgende er der forældremøde for konfirmander og forældre i konfirmandstuen.

Jeg glæder mig til at se jer.

*Helle Sommer*

## MINIKONFIRMANDER

Alle børn fra 3. klasse bliver inviteret til at blive minikonfirmander ved Tilsted kirke.

At være minikonfirmand vil sige at lytte til gode fortællinger, synge, spændende oplevelser i kirken, i konfirmandstuen eller ude på kirkegården. Og så får vi naturligvis saftevand, boller eller kage. Vi har det sjovt!

Vi starter tirsdag den 17. september kl. ca.14.00. I bliver hentet på skolen, når I har fået fri og så følges vi ad.

*Anna-Marie Sloth og Annette Boch*

## ARRANGEMENTER



*Eric Klitgaard © Type 2*

### KIRKEKONCERT

## MICHALA PETRI – ÅRETS P2 KUNSTNER 2019

akkompaneret af Lars Hannibal

**i Sjørring kirke  
d. 11. september 2019 kl. 19.30**

Entré: 150. Billetkøb: Ticketmaster.dk

Denne koncert er kommet i hus i samarbejde mellem Tilsted og Sjørring-Skjoldborg menighedsråd.

I foråret kunne den danske blokfløjtenist Michala Petri fejre både sin 60 års fødselsdag og 50-året for sin første offentlige koncert. Hun fik en forsinket fødselsdagsgave – Michala Petri blev nemlig udvalgt til P2 Kunstner 2019.

Michala Petri tager på en efterårsturné sammen med sin mangeårige Duo partner Lars Hannibal. Programmet vil indeholde musik fra forskellige perioder med specielt fokus på folkemusikkens inspiration for den klassiske musik. Undervejs fortæller Michala Petri om musikken og guider publikum igennem koncerten.

## ARRANGEMENTER



### MUSIKGUDSTJENESTE

SØNDAG D. 8. SEPTEMBER KL. 19

Denne søndag aften er der musikgudstjeneste med salmesang, solosing og nogle af årstidens sange fra Højskolesangbogen.

*Helle Sommer og Annette Bock*



### HØSTAFTEN

ONSDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 19.30  
TILSTED KONFIRMANDSTUE

Foredrag om Jeppe Aakjær's liv og forfatterskab ved forh. forskningslektor og forh. formand for Aakjær'selskabet, Henning Linderoth.

Aakjær blev født den 10. september 1866 i landsbyen Åkjær syd for Skive, tæt på Karup Å. Gården han var født på lå på engarealet helt ud til åen. Engarealet var meget vanskeligt at dyrke med den tids redskaber. Gården gav ikke meget til husholdningen. Jeppe Aakjær blev som 10-årig sendt hjemmefra som hjorddreng på en nabogård. Her kom han på egen krop til at føle de elendige vilkår tyende havde på gårdene. Oplevelsen blev senere trans-

formeret til det første læserbrev, som blev sendt og optaget i Skive Folkeblad den 17. marts 1890. Aakjær fortalte om karlekamrenes elendige forfatning. Det blev indledningen til hans sociale engagement. Og det blev anledningen til »Vredens Børn«.

Jeppe Aakjær kom til at betyde meget for oplysningen af landbefolkningen om, at deres kår kunne være anderledes. Som forfatter var han folkets og bondestandens mand. Han kæmpede for at få ændret de ældste og mest uretfærdige love og lykkedes med mange ting i den retning.

Aakjær døde den 22. april 1930 af hjer-testop på Jenle. De store aviser havde alle meget store artikler om begravelsen, der var en statsmand værdig. Man mener, at 150.000 tog afsked med Aakjær på vejen fra Jenle til København.

Jeppe Aakjær skrev også høstens sange, som bærer præg af han levede sig helt ind i både folkets og naturens sprog. Når han f.eks. skriver: »jeg er havren, jeg har bjæl-der på«, - så taler han til store og små med et sprog, som er poetisk og ligefremt på samme tid.

Glæd jer til at høre mere om en mand, som har betyder utrolig meget for Danmark i de år, hvor udviklingen begyndte at vende!

Alle er velkomne. Der serveres et høstbord, bestående af vin, ost, brød og frugt, samt kaffe og småkager. Pris 50 kr.

*Menighedsrådet*

## ARRANGEMENTER

### STJERNESTUND

TORSdag 3. OKTOBER KL. 17:

VI TAKKER FOR AL VORES MAD.

3. oktober vil Tilsted kirke gerne invitere alle med til stjernestund i kirken kl. 17.

De nye minikonfirmander vil pynte kirken og være med til børnegudstjenesten, som varer ca en halv time. Og kirkens kor vil også deltage med deres festlige sang.

Den lille gudstjeneste vil være en slags høstgudstjeneste på børne niveau, hvor vi takker for alt det, som Gud har skabt og fordi vi har mad på bordet hver dag.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på aftensmad i konfirmandstuen.

*Anna-Marie Sloth og Annette Boch*



*Du slipper for  
madlavning og opvask!  
Kom glad!*

### BUSK-DAG

27. OKTOBER KL. 10.30

I TILSTED KIRKE

BUSK-dag er en dag i kirkeåret, hvor vi sætter særligt plads af til at lave tingene anderledes end vi plejer. For børn og unge og alle aldre.

Man kan forkynde på så mange måder, og denne dag deltager minikonfirmanderne og kirkens kor i gudstjenesten med deres bidrag, og måske også spejderne. Vi slår kludene sammen og laver en oplevelsesgudstjeneste.

*Anna-Marie Sloth og Annette Boch*



### ALLE HELGENS DAG

3. NOVEMBER KL. 15.00

I TILSTED KIRKE

På Allehelgensdag tænker vi særligt på alle dem, vi har mistet siden sidste års Alle Helgen. Det er en dag, hvor vi synger salmer om kærlighed, sorg, død og opstandelse, håb og tro og er sammen om at dele livets smerte.

I kirken nævner vi alle dem, der er begravede eller bisat fra Tilsted kirke. Dem, som gik forud for os og altid vil være en del af os.

Alle er velkomne.

*Anna-Marie Sloth*

## ARRANGEMENTER

**MORTENS AFTEN**  
SØNDAG 10. NOVEMBER KL. 17.30  
I TILSTED KONFIRMANDSTUE

Velkommen til både beboere i Tilsted og fra Sjørring-Skjoldborg pastorat til en hyggelig og spændende Mortens aften i fællesskab, hvor vi starter med et dejligt måltid kl. 17.30.

Der serveres Mortens And med alt tilbehør, samt senere kaffe m.m.

Når vi sammen har nydt maden og samtalerne derover, vil Bent Larsen, Thisted holde et foredrag for os, hvor han fortæller om sine erfaringer som krigs-kirurg, i forbindelse med sin udsendelse med det danske forsvar i Afghanistan.

Han vil fortælle noget om sine oplevelser med soldaterne, når krig er hverdag.

Pris for mad og kaffe: Kr. 125,- Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til aftenen til Jens-Ole Andersen, enten på [jens-ole@hjempost.dk](mailto:jens-ole@hjempost.dk) eller tlf. 2029 0974 senest den 5. november.

*Tilsted Menighedsråd*

**1. SØNDAG I ADVENT**  
DEN 1. DECEMBER  
BØRNEGUDSTJENESTE  
I TILSTED KIRKE KL. 10.30

Vi indleder advent med en festlig gudstjeneste, som også er minikonfirmandernes afslutning på deres sæson, og derfor deltager de aktivt i gudstjenesten, som er særligt tilrettelagt for børn. Børnekoret medvirker også ved denne gudstjeneste.

Alle er hjerteligt velkomne.

*Anna-Marie Sloth*



## SIDEN SIDST

### Døbte, viede og døde

På grund af den nye persondatalov vil vi i dette kirkeblad ikke offentliggøre navnene. Det vil først ske igen, når det er afklaret, hvordan vi kan gøre det indenfor rammerne af gældende regler.

Sjælesorg på nettet.  
En online livline, når livet er svært:  
[www.sjaelssorg.nu](http://www.sjaelssorg.nu)

## SÅDAN GØR MAN VED...

Borgere skal anmelde navngivning, navneændring, faderskab og dødsfald via [www.borger.dk](http://www.borger.dk)

### FØDSEL

Fødsel anmeldes af jordemor.

Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de indenfor de første 14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via [www.borger.dk](http://www.borger.dk).

Sker dette ikke, behandles faderskabsagen i Statsforvaltningen.

### NAVNGIVNING - DÅB

Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken. Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen. Forældrene, eller den af forældrene, som har forældremyndigheden, sørger for at det sker. En liste med godkendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på Kirkeministeriets hjemmeside, [www.km.dk](http://www.km.dk)

Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt via [www.borger.dk](http://www.borger.dk)

Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, aftales dette med sognepræsten, som efter dåben indberetter barnets navn. Inden dåben har forældrene en samtale med præsten.

### NAVNEÆNDRING

Sker ved anmeldelse via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) Der er gebyrer på visse navneændringer.

### VIELSE

Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales at aftale dato i god tid. Nogle uger før vielsen har brudeparret en samtale med præsten. For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Og der skal være tilknytning til sognet.

Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabsrklæring. Dette sker ved henvendelse til Thisted Kommune via [www.borger.dk](http://www.borger.dk)

### DØDSFALD

Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes bopælsogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette.

Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med præsten, og senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten.

Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.

VIDEN OM...

Konst. præst Anna-Marie Sloth  
Tlf. 2274 1552 / e-mail: [ams@km.dk](mailto:ams@km.dk)  
Mandag fri

Præst Helle Sommer Kjærgaard  
Tlf.: 2138 8665 / e-mail: [hsk@km.dk](mailto:hsk@km.dk)  
Mandag fri

Organist Annette Boch Pedersen  
Tlf. 2196 4448 / e-mail: [annetteboch@gmail.com](mailto:annetteboch@gmail.com)  
Kirkesanger Kirsten Humlum og Linda Gravesen

Graver Peter Thorhauge, tlf. 2461 9480  
Gravermedhjælper Kurt Michael Jensen, tlf. 2461 9480  
e-mail: [graver/medhjælper:tilstedkirkegaard@gmail.com](mailto:graver/medhjælper:tilstedkirkegaard@gmail.com)

Formand for menighedsrådet  
Tommy Kragh  
Grandalsvej 17, tlf. 3011 2772

Kirkeværge  
Heidi Sejersbøl  
tlf. 2613 1427

Sognet redigeres af medicudvalget  
Jens Ole Andersen, Jan Madsen og  
Helle Sommer

Kirkens hjemmeside  
[www.tilstedkirke.dk](http://www.tilstedkirke.dk)

Kirkens personale har fridag  
om mandagen

TILDEGRAFISK.DK

# GUDSTJENESTER

DATO		KL.
<b>SEPTEMBER</b>		
01. 11.s.e. trin.	HSK	10.30
08. 12.s.e. trin.	HSK	*19.00
15. 13.s.e. trin.	AMS	9.00
22. 14. s. e. trin.	AMS	*10.30
29. 15. s. e. trin.	AMS	10.30

<b>OKTOBER</b>		
03. Stjernestund	AMS	17.00
06. 16.s.e. trin.	HSK	10.30
13. 17.s.e. trin.	HSK	10.30
20. 18.s.e. trin.	AMS	10.30
27. 19.s.e. trin.	AMS	*10.30

<b>NOVEMBER</b>		
03. Alle Helgen	AMS	*15.00
10. 21.s.e. trin.	AMS	10.30
17. 22.s.e. trin.	HSK	*15.00
24. Sidste s. i k.	AMN	9.00

DATO		KL.
<b>DECEMBER</b>		
01. 1.s.i advent	AMS	*10.30
08. 2.s.i advent	HSK	10.30

## DRAGSBÆKCENTRET KL. 14.30

Onsdag d. 4. sep.	Altergang	HSK
Onsdag d. 18. sep.		AMS
Onsdag d. 2. okt.	Altergang	LIB
Onsdag d. 16. okt.		AMS
Onsdag d. 5. nov.	Altergang	HSK
Onsdag d. 20. nov.		AMS
Onsdag d. 4. dec.	Altergang	HSK

AMS: Anna-Marie Sloth  
 AMN: Anne Marie Nande  
 HSK: Helle Sommer Kjærgaard

## ARRANGEMENTER – læs mere inde i bladet

Arrangementer med en stjerne \* betyder, at der sker noget særligt, læs mere inde i bladet.

- 8. september kl. 19.00:**  
Musikgudstjeneste
- 11. september kl. 19.30:**  
Sjørring Kirke, koncert Michala Petri
- 22. september kl. 10.30**  
Høstgudstjeneste, børnekoret, indsamling
- 25. september kl. 19.30:**  
Høstaften i præstegården
- 3. oktober kl. 19.00:**  
Stjernestund og aftensmad i præstegården

- 27. oktober kl. 10.30:**  
BUSK med minikonfirmander og børnekoret
- 3. november kl. 15.00:**  
Alle Helgens gudstjeneste
- 10. november kl. 17.30:**  
Mortens aften i præstegården, tilmelding
- 17. november kl. 15.00:**  
Konfirmanderne står for gudstjenesten, bagefter forældremøde
- 1. december 10.30:**  
Første søndag i advent, hvor minikonfirmander og børnekoret deltager

## KIRKEBIL

Sognets beboere kan bestille kirkebil til gudstjenester i Tilsted Kirke. Henvendelse til Thisted Taxa, tlf. 9792 0422 senest dagen før kl. 12. Brugeren betaler 10 kr.

## NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET indleveres til Jens Ole Andersen på e-mail: jens-ole@hjempost.dk - tlf. 2029 0974 senest 1. november 2019.