



37. ÅRGANG | NO 3 | 2019

SOGNET

JUNI - AUGUST

INDHOLD

25 års jubilæum	2
Nyt fra menighedsrådet	2
Årets konfirmander 2019	3
Arrangementer	4
Siden sidst	5
Sjælesorg.nu	5
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag	6
Sommerkoncert	6
Konfirmation 2020	6
25 år præstevirke i Tilsted Sogn	7
Sådan gør man ved...	15
Gudstjenester	16

TILSTED SOGN

www.tilstedkirke.dk

25 ÅRS JUBILÆUM



25 års jubilæum fejres søndag d. 16. juni

Provst Mariann Amby har fra d. 1. juni været sognepræst i Tilsted sogn i 25 år. Det vil menighedsrådet gerne fejre og inviterer i den anledning på kirkefrokost

søndag d. 16. juni efter gudstjenesten kl. 10.30

og som udgangspunkt i konfirmandstuen.

Tilmeldingsfrist til frokosten er 11. juni til:

provstisekretær Tinne Kristensen, telefon 97981407 eller mail: tikk@km.dk

med venlig hilsen
Tilsted menighedsråd

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Over tiden forandres en kirkegård. Gravsteder nedlægges, nye kommer til og det traditionelle gravsted suppleres med individuelle ønsker.

Set over en årrække vil kirkegården – uden en overordnet plan – måske udvikle sig mindre heldigt visuelt. Menighedsrådet har taget debatten op, og vil i samarbejde med en landskabsarkitekt forsøge at udarbejde en plan for kirkegårdens udvikling de næste 25 år. Efterhånden som planen tager form, vil vi orientere i »Sognet«. De næste par måneder vil man

kunne møde et nyt ansigt på kirkegården idet Karin Eggert er ansat som medhjælper 15 timer om ugen for Peter.

Menighedsrådet har bedt en arkitekt om at udarbejde et forslag til ombygning i præsteboligen, således at denne står indbydende og klar til indflytning, når der skal ansættes en ny sognepræst.

Jens Ole Andersen

Menighedsrådsmøder i konfirmandstuen kl. 19.00: Onsdag d. 19. juni og 21. august.

KONFIRMATION 2019



Øverste række fra venstre: Benjamin, Torben, Rosa, Mona, Nikoline og Mikkel.

Anden række: Præst, Niels, Niklas, Rasmus, Timm og Toke.

Nederst fra venstre: Alberte, Lærke, Laura, Ida, Kirstine og Karoline.



Konfirmanderne stod for gudstjenesten
søndag den 24. marts.



2. PINSEDAG



FRILUFTSGUDSTJENESTE THISTED PROVSTI

Anden Pinsedag
mandag den 10. juni kl. 11.00

Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels

Medvirkende: Provstiets præster,
Thisted Kirkes Dreng- & Mandskor,
kirkesangere fra hele provstiet
og musikere fra Thisted Musikskole
Fælles vandring for alle interesserede
begynder kl. 8.00 fra Thisted Kirke

SOMMERKONCERT

Sommerkoncert i Tilsted kirke

Torsdag d. 20. juni kl. 19.00

Medvirkende:

Tilsted kirkes børnekor
Tilsted kirkes spirekor
Kirsten Humlum
Linda Gravesen
Kirkens organist:
Annette Boch Pedersen
og publikum i fællessangen.

Fri entré

Alle er velkommen!

KONFIRMATION TILSTED KIRKE 2020

Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn?
Skal du konfirmeres Bededag 8. maj 2020.

Så inviteres du og dine forældre til konfirmandindskrivning i Tilsted præstegård, Silstrupvej 34.

Onsdag d. 5. juni fra kl. 16-18
Torsdag d. 6. juni fra kl. 16-18
Torsdag d. 20. juni fra kl. 16-18

I beslutter selv hvilken dag, I kommer. I venter blot på hinanden, mens jeg taler

med den enkelte konfirmand og forældre. Jeg skal bruge konfirmandens fulde navn, cpr. nr. og gerne en mailadresse ved indskrivningen. I er velkomne til enten at maile eller ringe forinden, det kræver ikke tilmelding, I kommer blot den dag og på det tidspunkt som passer jer bedst.

Med venlig hilsen

Helle Sommer

2138 8665 / mail: hsk@km.dk

ARRANGEMENTER

SOGNEAFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD

TORS DAG D. 6. JUNI KL. 19.30

»Det mindste græs jeg undrer på...«

Egon og Anne-Mette Grønborg Sørensen tager os med på en vandretur – ikke med vandrestøvler – men med åbne sanser og friske input til tankerne. Gennem billeder og fortælling, digte og sange vil de dele med os den inspiration, der er ved at standse op, forundres og opdage Skaberværkets storhed i naturen. Efter foredraget vil vi nyde nogle af sommerens første bær, hvis det er muligt. Vi håber at kunne servere friske jordbær – alternativt jordbærsyltetøj - sammen med nybagte vafler og kaffe/te á 20 kr.

Tilsted Menighedsråd

NATKIRKE SØNDAG D. 7. JULI KL. 21.00

Et samvær i kirken, hvor elementer fra gudstjenesten mødes med andre musikalske udtryk. Det sker gennem tekstlæsning, salmesang, bøn, lystænding, sange og digte af danske sangskrivere; således bl.a. Benny Andersen, Kim Larsen, Alberte Winding m.fl.

Musikken vil blive leveret af duoen »M&M's«; bestående af to af landsdelens mest rutinerede musikere, Morten Christensen på guitar/banjo og Mads »Bas« Eliassen på kontrabas. Begge er de uddannede på konservatoriet og uni-

versitetet i Aalborg, og underviser til dagligt på Musikskolen i Thy.

»M&M's« henter stor inspiration fra New Orleans-jazzen, men også den nordiske sangtradition har en stor plads i repertoireet. Musikken er stemningsfuld blandet med en vis virtuositet, spilleglæde og glimt i øjet.

Efter Natkirke er menighedsrådet værter ved kaffe, vand, pølser ved graverhuset.

*Annette Boch Pedersen
og Helle Sommer*

SIDEN SIDST

Døbte, viede og døde

På grund af den nye persondatalov vil vi i dette kirkeblad ikke offentliggøre navnene. Det vil først ske igen, når det er afklaret, hvordan vi kan gøre det indenfor rammerne af gældende regler.



Sjælsorg på nettet.
En online livline, når livet er svært:
www.sjaelsorg.nu

ARRANGEMENTER

SOGNEUDFLUGT

25. AUGUST KL. 13.00

Årets sogneudflugt går til Center for Papirkunst i Hune. Oplev papirkunst i verdensklasse En verden af sanseindtryk, som vil ændre dit syn på det hvide materiale. Center for Papirkunst er det eneste kunstcenter i Norden, der har papiret som omdrejningspunkt: klippet, formet, foldet, revet eller skåret. Her kan du opleve imponerende samtidskunst, håndværk og design af papir, skabt af både nationale og internationale kunstnere. Vi får en guidet rundtur.

Inden besøget i Hune lægger vi vejen omkring Lerup kirke hvor sognepræst John Kristensen vil fortælle om kirkens betydning i middelalderen og kalkmalerierne. Kirken er nyrestaureret.

Efter besøget i Lerup kirke finder vi et godt sted, hvor vi kan drikke vores medbragte kaffe. Menighedsrådet har kagen med.



Ved aftenstid lægger vi vejen forbi Skovsgård Hotel, som er et anderledes hotel – en socialøkonomisk virksomhed, som viderefører det traditionsrige jernbanehotel i Skovsgård på nye vilkår. Her skal vi nyde et godt gammeldags aftensmåltid.

Mødetid: kl. 13.00 på parkeringspladsen ved kirken, hjemkomst ca. 20. Pris 150,-

Tilmelding senest 18. august enten til jens-ole@hjempost.dk eller via sms til 2029 0974.



Eric Klitgaard © Type 2

KIRKEKONCERT

MICHALA PETRI

– ÅRETS P2 KUNSTNER 2019

i Sjørring kirke d. 11. september 2019 kl. 19.30
akkompanjeret af Lars Hannibal

Denne koncert er kommet i hus i samarbejde mellem Tilsted og Sjørring-Skjoldborg menighedsråd.

Entré: 125 kr. + ekspeditionsgebyr kr. 25
Billetkøb: Ticketmaster.dk

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN

Fra Hammel og hjem til Thy

Det er den 30. maj 1994. Min chokoladebrune Citroën Visa er pakket med de sidste rengøringsmidler, støvsuger, ægtefælens skjorter på bøjler og en fem måneder gammel baby i autostolen. Vi låser af til 350 m² Hammel præstegård. Det fremtidige liv som præstefamilie, far og mor og tre drenge, ligger nu i 180 m² Tilsted præstegård. Og to timer senere triller vi op ad indkørslen til Silstrupvej 34. Flaget er hejst, og i konfirmandlokalet venter medlemmer af menighedsrådet og vores trofaste kaffedame, Kaja, med kaffe og kringle.

På dage senere har jeg intromøde i Hillerslev præstegård med min nye provst Johan Thastum, der er en erfaren præst, nyansat som provst pr. 1. juni. Vi gennemgår indsættelsesgudstjenesten og de opgaver, som ligger foran mig i det nye embede som sognepræst i Tilsted sogn. Og jeg får overbragt meddelelsen om, at jeg i de første måneder i Tilsted også er konstitueret sognepræst i Sjørring-Thorsted Pastorat, for her har pastor Haaber valgt at gå på pension en måneds tid efter min ankomst. Og sådan bliver det..., så der er rigeligt at se til fra første færd.

Det er nyt for Tilsted, at der nu skal en kvinde på prædikestolen, men jeg mærker kun imødekommenhed fra alle sider, – selvom alle også fortæller mig, at de er så kede af at skulle slippe pastor Holm. Jeg hører kun godt om ham. Tilsted har været godt vant, så der er meget at leve op til.

Heldigvis har jeg mange erfaringer med i bagagen efter fem år i det lidt større pastorat, Hammel-Voldby, hvor der var tre konfirmandhold, ca. en begravelse om ugen og adskillige vielser og andre gudstjenester jævnt fordelt over året. Det nye

for mig er, at jeg i Tilsted skal føre kirkebøger – hvilket man i 1994 stadig gjorde manuelt. I Hammel havde jeg kordegn til den opgave. Men det er nyt og spændende ligesom mødet med menigheden og samarbejdet med menighedsråd og personale er det, – alle mennesker, som uden undtagelse har mange års erfaring i at løse de opgaver, de hver især har påtaget sig som ansatte eller frivillige i og omkring Tilsted kirke.

Indsættelse Grundlovsdag

Jeg bliver indsat som sognepræst søndag den 5. juni ved en højmesse kl. 10.00. Et absolut højdepunkt efter en travl uge med indflytning, hilsen på personale, menighedsråd, lokale beboere, intro af de to store drenge til Tilsted Skole, – og besøg hos dagplejeren, som jeg skal aflevere min fem måneder gamle baby til i dagtimerne. Her er der lidt skår i al glæden, for Thisted Kommune meddeler, at nærmeste dagplejeplads ligger i Kallerup 8 km fra Tilsted. Så der er travlhed i præstegården fra tidlig morgen, med to, der skal i skole og en, der skal i dagpleje. Heldigvis er det et godt sted for lille Nikolaj.

På indsættelsesdagen er jeg nervøs. Jeg ved ikke præcist hvorfor, – det er vel alle de nye mennesker og samarbejdsrelationer, for jeg vil næppe møde arbejdsmæssige udfordringer, som ikke ligner noget jeg har mødt i mit tidligere embede. Men nervøs er jeg, da jeg står i våbenhuset og venter på at provsten skal ankomme og ledsage mig ind i kirken for at indsætte mig. Jeg håber, at han der i våbenhuset vil sige et par beroligende ord til mig, – og han siger da også et par ord, da han dukker op, men ikke lige de forventede. »Tage,

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN



Kapel indvies i 1996.

hvor har du askebægeret?» Sådan lyder spørgsmålet til vores graver Tage, der ligesom provsten på det tidspunkt også gerne ryger en cigar. Siden har tiderne ændret sig.

En propfyldt kirke venter, og efter gudstjenesten har menighedsrådet inviteret menigheden på eftermiddagskaffe og velkomstsamvær i præstegårdens konfirmandlokale, som i de næste 25 år kommer til at danne ramme om mangt og meget af det, som jeg fylder min tid med.

Jeg kan ikke i det følgende beskrive alt, men vil nævne hvad, der lige nu står stærkest i min erindring:

Hverdagen som sognepræst

Størstedelen af arbejdstiden ligger ved skrivebordet. Det undrer nogle, at skri-

vebordsarbejdet fylder så meget. Hvorfor? Er hun ikke udlært? Både-og. Der er livslang læring i at være sognepræst. Evangeliet skal ikke tilpasses tiden. Det er uforanderligt, men det skal tales ind i den tid og den sammenhæng, som er lige her og nu. Og den skal præsten kende, følge med i og sætte sig ind i. Hver konfirmandtime, hvert foredrag, hver prædiken, hver vielses- eller begravelsestale kræver forberedelse, – for som præst møder man hele tiden mennesker, som står i en for dem unik situation. Den skal præsten kende og forberede sig på. Det er som med isbjergene: Vi ser toppen, mens størsteparten er usynlig. Menighed, konfirmander, pårørende, nybakte forældre og vordende brudepar møder præsten i kirken, i undervisningslokalet og andre steder, men

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN

det meste af præstens arbejdstid ligger ved skrivebord, tastatur og skærm og med de bøger, der giver inspiration til arbejdet, indenfor rækkevidde.

Nyt: minikonfirmander

Det daglige »rugbrødsarbejde« som præst, dvs. prædikenarbejdet med påske, høst og jul som særlige højtidsdage hen over året, konfirmandundervisning, sjælesorg og samtaler, møder og lignende kommer jeg hurtigt i gang med og finder mine rutiner på det nye sted, som Tilsted er. Den første nye arbejdsudfordring, udover det ikke særligt synlige kirkebogsarbejde, er opstart af minikonfirmandundervisning i Tilsted. Hvad er nu det for noget? Sådan tror jeg mange børn og forældre spurgte hinanden de første par år, når børn i 3.

klasse modtog en indbydelse til at blive minikonfirmand. Er det ikke længere nok at gå til konfirmationsforberedelse, som man har gjort det i århundreder? Noget nymodens som Århusbiskoppen Herluf Eriksen sammen med et par præster har fundet på. Er det nødvendigt i Thy?

Det er lidt op ad bakke de første par år. Det er nyt og meget skulle opfindes fra bunden, og jeg har ingen at læne mig op ad. En hel dag kan gå med forberedelser, indkøb, øve dagens salmer på klaver, hente børn på skolen (og finde dem rundt omkring, hvis de har glemt det) forberede og fortælle bibelhistorie, være forsanger, lede praktiske og musiske aktiviteter, rydde op, planlægge familiegudstjeneste og meget andet. Men ligeså stille i løbet af nogle få år, får jeg indarbejdet en god



Holdet bag kirkens nye orgel, 1997.

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN

undervisningsplan, som samtidig gør tydeligt, præsten ikke underviser i kristendom, sådan som skolen gør det. Der er ikke noget konkurrenceforhold eller dobbeltarbejde. Min opgave er en anden. Min »mission« er at oplære minikonfirmanden i kristen praksis, bede Fadervor og synge salmer med børnene, hjælpe de små til at lære den lokale kirke med døbefont, alterbord og medarbejderstab at kende, og sidst men ikke mindst: lade de nysgerrige og spørgelystne børn møde til en snak om alt det med Gud og dig og mig. På sin vis en stor del af det, som lå i folkeskolens regi før 1975.

Efter nogle år indvilliger menighedsrådet i at betale en medhjælper, for det med

at være underviser for minikonfirmander, det kræve ofte en kvinde med blækspruttearme.

De store projekter gennem årene

Hverdagsarbejdet som præst er uudværligt, - det er det, der giver mening, og det er det præsten først og fremmest er kaldet til. Indimellem dukker det ikke-hverdagsagtige op som det ekstra krydderi, der kan give lyst og mod til at arbejde videre. Og der har været mange spændende, tids- og mødekrævende projekter at samarbejde med skiftende menighedsråd og medarbejdere om i de 25 år. Her er nogle af dem, men pladsen er ikke til at beskrive projekterne nærmere:



Fortællertime i Tilsted Kirke, 2003.

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN

1996: Nyt kapel og redskabshus på Tilsted Kirkegård

1997: Nyt orgel i Tilsted Kirke

2002: Nyt kirkegårdsafsnit syd for Tilsted Kirke

2009: Ny altertavle i Tilsted Kirke

2010: Ny velfærdsbygning ved Tilsted Kirkegård

2013: Ny opgave til mig personligt som provst for Thisted Provsti

2016: Istandsættelse af Tilsted Kirke, hvorunder kirken er lukket i ni måneder og gudstjenester holdes i konfirmandlokalet.

Babyer, børnekor og børnegudstjenester

Vi har sat nye aktiviteter i gang med årene. Børnekor og babysalmesang er to af dem. Begge er startet som samtaler og beslutninger i menighedsrådet, men drives nu kompetent i dagligdagen af vores organist sammen med præster og frivillige. For 15-20 år siden begyndte vi at holde børnegudstjeneste i Tilsted Kirke en fredag aften i hvert kvartal. »Fredagskirke« kaldte vi det, – i dag hedder det Stjernestund – et fantastisk givende arbejde at få lov til sammen med organist og andre at formidle evangeliet til de mindste gennem bibelfortælling, billeder, salmesang og bøn og under aktiv medinddragelse af de små. Og efterfølgende mødes med dem i et spise-fællesskab. De aftener måtte jeg slippe, da jeg blev provst, og jeg savner dem. Og jeg bliver mindet om dem, hver gang jeg møder en teenager, som engang var deltager i fredagskirke.

Jeg kunne fortælle om spændende sogneaftener, skønne sogneudflugter og studieture, fire sognerejser til ind- og udland,



Prædikant ved landemøde i Domkirken, 2016.

sang- og musikarrangementer og meget andet. Fælles for alt det er, at jeg har tilrettelagt det i et samarbejde med skiftende menighedsråd gennem de mange år. Menighedsråd, som altid har opmuntret, ønsket nye tiltag på bordet, og som har indgået arbejdsomt og konstruktivt i det samvirke, der skal være mellem præst og menighedsråd, hvis sognelivet skal trives.

Præst og gæst

Jeg har været gæst i adskillige hjem i Tilsted Sogn. På almindeligt husbesøg eller når vi sammen skal forberede højtidsdage

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN

og mærkedage i familien. Jeg har lært, at såvel glade, nybagte forældre som sørgende efterladte er mest trygge i samtalen, når de er på hjemmebane, og præsten er gæst. Og det giver mig det bedste udgangspunkt for på kort tid at få et kendskab til en familie, hvis liv og tanker jeg for en kort stund får bliver en del af i forbindelse med en glædelig eller sørgelig begivenhed. Alt det jeg møder i et hjem taler med og giver forståelse for den særlige situation eller det særlige menneske: legetøjet og søskende, der tumler rundt på gulvet, musikken, der kører i baggrunden, det fine, gamle porcelænsstel på kaffebordet og familie fotos på væggen. Jeg har mødt stor tillid og åbenhed der, hvor jeg er kommet, – også når anledningen har været, at livet i det hjem lige med et har forandret sig på grund af et elsket menneskes død. Mange bekymrer sig i disse år om folkekirkens fremtid. Jeg deler ikke den bekymring, hvad angår Tilsted sogn. For langt de fleste er kirken

og kirkens evangelium stadig det selvfølgelig og velovervejede valg, når nybagte forældre har fået et lille liv, lagt i hænderne, når familien skal fejre den unge, der er på vej til at blive voksen, eller når der skal siges farvel til et kært familiemedlem.

Julehøjtiden

Julens gudstjenester er noget særligt for mig. Både de fire årlige juleafslutninger i kirken med dagplejen, to forskellige børnehaver og eleverne fra Tilsted Skole. Det er noget ganske særligt at fortælle julens budskab for børn, der altid møder op i kirken med forventning og lydhørhed. Og så er der gudstjenesten den 24. december. Intet er mere forunderligt end at synge »Det kimer nu til julefest...«. Efter december måneds travlhed, forberedelse og undertiden næsten stressagtig aktivtetsiver, sænker der sig en særlig stemning af ro over sjæl og sind, når salmen lyder. Tiden står stille. Det er højtid. Vi er forventningsfulde. Julens budskab kan lyde.

Og når jeg i kirkedøren efter gudstjenesten ønsker glædelig jul til små børn og gamle folk, nuværende og tidligere konfirmander, der er »kommet hjem« til jul, og til alle andre sogneboere, så er det en rigdom, at få lov at se den særlige varme alle denne aften har i øjnene. Der kan være så meget i dagliglivet, der skiller os, – det kan være forskellige holdninger og synspunkter, små eller store uenigheder, gammelt nag, blufærdighed eller manglende mod til at mødes og lære hinanden at kende – alt det er væk juleaften. Intet skiller os, evangeliet samler os, og når vi går ud ad kirkedøren med sindet fyldt af evangeliet om det lille hjælpeløse barn, der blev verdens frelser, så hviler der en særlig fred,



Jul for de allermindste.

25 ÅRS PRÆSTEVIKKE I TILSTED SOGN



På prædikestolen ved Tilsted Kirkes genåbning i 2016.

Guds fred, over os når vi ønsker hinanden en glædelig jul med alt, hvad det indebærer.

Sognebladet

Sognebladet, som du netop nu sidder med i hånden, har skiftende menighedsråd drøftet mange gange i løbet af de 25 år. Det menighedsråd som ansatte mig, ønskede, at jeg skulle videreføre det. Dengang var det trykt i sort-hvid, men senere fik vi råd til farver, - det var noget at en ansigtsløftning på det tidspunkt. Men er tiden til fortsat at udgive et lokalt sogneblad? Det spørger vi hinanden om en gang imellem, men indtil videre fortsætter vi ufortrødent med at berette om stort og småt i sognet via dette medie, som nu udkommer på 37. år.

Seks år som provst

Da jeg blev provst, forandrede min tilværelse som sognepræst sig. Det var nødvendigt, for provstearbejdet kræver, at mit fokus flytter udenfor sognets grænser meget af arbejdstiden. Det har sognet mærket og bemærket, og derfor var det godt, at Tilsted sogn efter et lille års tid efter fik yderligere en præst, først Lisa Bremer og senere Helle Sommer for at aflaste mig fra præstearbejdet. Jeg blev mindre synlig i sognet, og denne tendens er desværre øget det seneste par år, idet Anna-Marie Sloth på grund af min kræftsygdom vikarierer for mig i størsteparten af mit præstearbejde. Hvad fremtiden vil bringe mig helbredsmæssigt og arbejdsmæssigt, er i skrivende stund uklart, som det jo altid er usikkert, hvad der venter os rundt om

25 ÅRS PRÆSTEVIRKE I TILSTED SOGN

næste gadehjørne eller bakketop i livet. Og det er godt, at vi ikke ved, hvad der venter os. Når blot vi tror og håber og stoler på, at den Gud, der har skabt os og givet os livet, han holder hånden under os uanset, hvad der sker.



Tak og tiden fremover

Jeg håber at jeg gennem de 25 år har bidraget med et og andet i Tilsted Sogn. På indsættelsesdagen sagde jeg, at jeg følte mig velsignet, fordi jeg havde fået den stilling, jeg ønskede mig. Og sådan har det været: det har været en velsignelse at være præst i Tilsted Sogn i så mange år, at jeg har kunnet konfirmere børn, som jeg tretten år tidligere har døbt, og jeg har viet nogle af de unge, som jeg lærte at kende som konfirmander. »Vores familiepræst«, var der en, der engang tiltalte mig.

Men i bund og grund er det ikke vigtigt, om det er familiepræsten eller det er en anden præst, der står på prædikestolen og møder menigheden om søndagen, i dagligdagen og ved livets mærkedage. Det vigtige er, at der er en kirke at søge hen til og et evangelium, der forkyndes, både i det almindelige hverdagsliv, og når du og jeg i livets stjernestunder møder glæden, der er så stor, at vi næsten ikke kan rumme den, eller når vi på livets skyggeside møder sorgen, der er så tung, at vi ikke kan bære den alene.

Jeg takker for et givende og spændende samarbejde med menighedsråd, kirkepersonale, andre samarbejdsrelationer og for tilliden jeg har mødt hos den enkelte i sognet gennem 25 år, og jeg ønsker Guds velsignelse over Tilsted sogn og kirke.

I taknemmelighed over at være et led i den kæde af præster, der er anført på præsterækketavlen i Tilsted Kirke.

Mariann Amby

SÅDAN GØR MAN VED...

Borgere skal anmelde navngivning, navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk

FØDSEL

Fødsel anmeldes af jordemor.

Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de indenfor de første 14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk.

Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i Statsforvaltningen.

NAVNGIVNING - DÅB

Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken. Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen. Forældrene, eller den af forældrene, som har forældremyndigheden, sørger for at det sker. En liste med godkendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk

Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt via www.borger.dk

Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, aftales dette med sognepræsten, som efter dåben indberetter barnets navn. Inden dåben har forældrene en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING

Sker ved anmeldelse via www.borger.dk Der er gebyrer på visse navneændringer.

VIELSE

Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales at aftale dato i god tid. Nogle uger før vielsen har brudeparret en samtale med præsten. For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken. Og der skal være tilknytning til sognet.

Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabsrklæring. Dette sker ved henvendelse til Thisted Kommune via www.borger.dk

DØDSFALD

Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i af-dødes bopælsogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette.

Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales med præsten, og senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten.

Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.

VIDEN OM...

Sognepræst og provst Mariann Amby
Silstrupvej 34, Tilsted
Tlf. 9792 1750 / 5115 4407 / e-mail: mda@km.dk
Mariann Amby er delvis sygemeldt.

Præst Helle Sommer Kjærgaard
Tlf.: 2138 8665 / e-mail: hsk@km.dk
Mandag fri

Konst. præst Anna-Marie Sloth
Tlf. 2274 1552 / e-mail: ams@km.dk
Mandag fri

Organist Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448 / e-mail: annetteboch@gmail.com

Kirkesanger Kirsten Humlum og Linda Gravesen

Graver Peter Thorhaug, tlf. 2461 9480
Gravermedhjælper Kurt Michael Jensen, tlf. 2461 9480
e-mail: graver/medhjælper:tilstedkirkegaard@gmail.com

Formand for menighedsrådet
Tommy Kragh
Grandalsvej 17, tlf. 3011 2772

Kirkevæрге
Heidi Sejersbol
tlf. 2613 1427

Sognet redigeres af medieudvalget
Jens Ole Andersen, Bent Riis,
Mariann Amby og Helle Sommer

Kirkens hjemmeside
www.tilstedkirke.dk

Kirkens personale har fridag
om mandagen

TILDEGRAFISK.DK

GUDSTJENESTER

DATO KL.

JUNI

02. 6.s.e. påske	AMS	10.30
09. Pinsedag	AMS	10.30
10. 2. Pinsedag	Fælles	*11.00
16. Trinitatis S.	MA / AMS	*10.30
20. Sommerkoncert ved børnekoret		19.00
23. 1.s.e. trin.	HSK	09.00
30. 2.s.e. trin	HSK	10.30

JULI

07. 3.s.e. trin	HSK	*21.00
14. 4.s.e. trin.	LIB	09.00
21. 5.s.e. trin	AMS	10.30
28. 6.s.e. trin.	AMS	10.30

AUGUST

04. 7.s.e. trin.	AMS	10.30
11. 8.s.e. trin.	AMS	10.30
18. 8.s.e. trin.	LIB	09.00
25. 10.s.e. trin.	HSK	09.00

DATO KL.

SEPTEMBER

01. 11.s.e. trin.	HSK	10.30
08. 12.s.e. trin.	HSK	*19.00

DRAGSBÆKCENTRET KL. 14.30

Onsdag d. 12. juni	Altergang LIB
Onsdag d. 26. juni	AMS
Onsdag d. 3. juli	Altergang HSK
Onsdag d. 17. juli	AMS
Onsdag d. 7. august	Altergang LIB
Onsdag d. 21. august	HSK
Onsdag d. 4. september	Altergang HSK
Onsdag d. 18. september	AMS

MA: Mariann Amby
HSK: Helle Sommer Kjærgaard
AMS: Anna-Marie Sloth / LIB: Lisa Bremer

ARRANGEMENTER – læs mere inde i bladet

Arrangementer med en stjerne * betyder, at der sker noget særligt, læs mere inde i bladet.

6. juni kl. 19.30: Sogneaften i Tilsted konfirmandstue.
10. juni kl. 11.00: 2. pinsedag, Friluftsgudstjeneste for Thisted provsti, Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels
16. juni kl. 10.30: Sognepræst Mariann Ambys 25 års jubilæum fejres og menighedsrådet inviterer på kirkefrokost efter gudstjenesten. Tilmeldingsfrist til frokosten er 11. juni til: provstisekretær Tinne Kristensen, telefon 9798 1407 eller på mail: tikk@km.dk
20. juni kl. 19.00: Sommerkoncert ved børnekoret.
7. juli kl. 21.00: Efter Natkirke er menighedsrådet værter ved en kop kaffe/te, vand, pølser, brød og det foregår ved graverhuset.

KIRKEBIL

Sognets beboere kan bestille kirkebil til gudstjenester i Tilsted Kirke. Henvendelse til Thisted Taxa, tlf. 9792 0422 senest dagen før kl. 12. Brugeren betaler 10 kr.

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET indleveres til Jens Ole Andersen på e-mail: jens-ole@hjempost.dk - tlf. 2029 0974 senest 1. august 2019.